

Ouderverklaring CorDeo scholengroep

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Johannes 3:1)

Wij, ouder(s) van,
willen ons kind graag aanmelden op één van de scholen van de CorDeo scholengroep. Wij willen ons kind graag Bijbelgetrouw laten onderwijzen en opvoeden.

Dit betekent voor ons het volgende:

	... wij op aarde zijn om de Drie-enige God te dienen, onze Hemelse Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.
	... God de Schepper is van de wereld en al wat daarop leeft.
	... Jezus Christus centraal staat in ons leven.
	... Jezus Christus als Gods Zoon naar de wereld is gekomen om ons te verlossen van onze zonden en ons daardoor te verzoenen met God.
<i>We geloven samen dat</i>	... Jezus Christus zal terugkomen, om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef van die wederkomst.
	... wij geloof ontvangen door Gods Heilige Geest die in ons werkt, waardoor wij in staat worden gesteld een heilig leven te leiden.
	...alles wat in de Bijbel, Gods Woord staat, waar en zeker is. Wij willen leven vanuit de Bijbel.
	... God de eerste is. Hij kiest eerst voor ons, voordat wij voor Hem kiezen.

We willen dat de school een plek is waarin de geloofsontwikkeling van onze kinderen actief wordt gestimuleerd. Wij kiezen daarom voor een school die naast goed onderwijs ook aandacht heeft voor onderstaande:

	...kinderen leert beseffen dat ze uniek en waardevol voor God zijn. Zij hebben talenten en gaven van Hem ontvangen die ze mogen inzetten in hun leven.
	...bewust ruimte neemt voor het Bijbelonderwijs. De kinderen Bijbelse liederen leert en kennis laat opdoen over de Bijbel en deze leert begrijpen. En de kinderen leert om oprecht als christen te leven in een steeds meer seculiere samenleving.
<i>We willen in het onderwijs aan ons kind graag zien dat de school...</i>	... is gericht op de navolging van Jezus. De school leert de kinderen een christelijke houding waarin vergeving, respect, dienen, zelfbeheersing, naastenliefde en vertrouwen centraal staan.
	...regelmatig momenten neemt om God groot te maken en Hem te aanbidden met de kinderen, onder andere rond de christelijke feestdagen. Als ouders willen we graag actief betrokken worden bij deze momenten.
	...de christelijke identiteit laat terugkomen in de lessen. In het onderwijs God als Schepper en Heer van deze wereld als referentiekader neemt.
	... van personeelsleden vraagt dat zij als oprecht christen leven vanuit de Bijbel en dat zij kinderen voorgaan. Dit is merkbaar in de manier waarop mensen binnen de

school met elkaar omgaan en in de manier waarop wordt omgegaan met wat zich afspeelt op school of in de wereld.

Wij als ouders willen ons inzetten om bovenstaande te realiseren en beloven daarom het volgende:

Wij ...zijn actief betrokken bij een kerkelijke gemeente. Wij nemen vanuit ons geloof verantwoordelijkheid in ons gezin, de gemeente en op school.

... steunen het beleid van de school. We zullen ons kind actief stimuleren om mee te doen aan activiteiten.

... zullen positief reageren op de geloofsontwikkeling van ons kind als onderdeel van zijn/haar identiteit. We dragen daar actief aan bij.

.... geven onze kinderen een opvoeding waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat.

Door deze verklaring te ondertekenen, stemmen wij van harte in met het bovenstaande.

NAAM:

.....

PLAATS:

DATUM:.....

HANDTEKENING:

HANDTEKENING:

OUDER/VERZORGER 1

OUDER/VERZORGER 2:

.....

.....